



Nieuwsbrief 9 Fam. Blok - oktober 2022

In deze nieuwsbrief

- Regentijd
- Thuisonderwijs
- Kinderclub en zondag-school
- Duisternis: strijd u mee?!
- Timmerwerkplaats
- Vanuit het Hometeam
- Acties



Waar in mei nog een weg te vinden was, is in september geen weg meer te bekennen en komt een kapmes goed van pas!



Aandachtig luisteren op de kinderclub

Meer informatie

We verwijzen u graag naar de website van familie Blok: www.josenjolena.nl

Wilt u deze nieuwsbrief digitaal ontvangen, heeft u vragen of suggesties? Stuur dan een mail naar:

hometeamfamblok@outlook.com

'Ziet, eveneens als de sneeuw en de regen daalt en niet weerkeert, maar d'aarde besproeit, tot op de velden, die ruisen van zegen 't voedzame brood in de korenhalm groeit. Zo zal Mijn Woord zijn! Niet leeg keert het weder, waar Ik het zende, volvoert het Mijn raad. 't Daalt in de harten bezielend terneder, 't wekt er een leven, dat nimmer vergaat!' (O, alle dorstigen, komt, n.a.v. Jesaja 55)

Wat hebben we de afgelopen periode dit lied vaak gezongen met elkaar terwijl ondertussen de regen oorverdovend neerstort op het dak van ons huis. Wat een belofte! Gods Woord is als de regen nodig en levenwekkend. Het is niet krachteloos, maar zal effectief werken in harten van zondaren!

Voor u ligt weer een nieuwe nieuwsbrief vanuit Guinee-Bissau!

Regentijd

Zes maanden geen druppel regen: dat is de droge tijd in Guinee-Bissau. Het gras was bruin, overdag temperaturen van rond de 40 graden en 's nachts rond de 25 graden, waterputten (die de lokale bevolking voorzien van water) waren leeg... En toen kwam eind mei de eerste regen, wat een zegen!

Het land wordt nu volop bewerkt, de rijst geplant, mais en pinda's gezaaid, cassave gestekt. En wat groeit hier alles hard (ook het onkruid ..).

Door de vele regen zijn de wegen slecht en vaak onbegaanbaar. De lokale scholen zijn van juni t/m oktober gesloten. De meeste mensen verblijven tijdens de regentijd bij familie in de dorpen om aan het einde van de regentijd weer terug naar hun eigen huis te reizen.

Thuisonderwijs

De kinderen hebben de afgelopen maanden een korte zomerstop van een paar weken gehouden, waarin Jolena de kinderen geen thuisonderwijs gaf. Begin augustus is school weer gestart met juf mama. Juist in de regentijd is het fijn en het beste voor de kids om een vaste structuur te hebben en samen bezig te zijn. Het was best even zoeken hoe het onderwijs vorm te geven met een kleuter en een kind in groep 3, maar inmiddels zijn we al een paar maanden bezig en hebben we een ritme gevonden!

Kinderclub en zondagschool

Iedere woensdagmiddag houden we kinderclub op onze compound. Jolena leidt de club samen met lokale christenjongeren die dit ook steeds zelfstandiger kunnen oppakken. In verband met de regentijd hadden we besloten om de maand augustus, waarin meestal de meeste regen valt, geen club te houden. Er komen dan normaal gesproken geen kinderen. Totdat er op een dinsdag vijf jongens kwamen. Eén van de jongens nam het woord en vroeg: "Wanneer vertelt u weer een Bijbelverhaal? Ik wil er graag weer één horen!" Deze kinderen kwamen niet alleen om te spelen, maar ook om Gods Woord te horen! Daarom hebben we de dag daarna, tussen de tropische buien door, weer kinderclub gehouden en hadden vijf jongens voor het eerst gehoord van Jezus' komst naar de wereld om zondaren te redden! Hij gaat door met Zijn werk!

Naast de woensdagmiddagen houden we op zondagmorgen ook zondagschool in een andere wijk in Buba.



Jongeren aan het werk in de timmerwerkplaats



Werken aan het gereedschapsbord



Overzicht creëren in de financiën van de timmerwerkplaats



Kijk eens dit is de tartaruga!



Lekker rennen en dansen in de regen!

Duisternis: Strijd u mee?!

Deze week hoorden we weer zo van het belang dat het Evangelie gedeeld wordt. Zodat ook kinderen en jongeren van Jezus horen: het Licht van de wereld. Hij Die Overwinnaar is en machtiger is dan alle duivelse machten die hier zo heersen.

In Guinee-Bissau wordt er in verschillende stammen 'fanadu' gehouden. Dit is een ritueel voor mannenbesnijdenis waarbij jongens, een maand lang, worden afgezonderd van hun omgeving en dan verblijven in het bos. Daar worden ze besneden en vinden er allerlei gruwelijke, duistere praktijken plaats. Deze week hoorden we over een paar jongens van een zondagschool. Zij zijn uit nieuwsgierigheid of druk van vriendjes meegegaan om te kijken en worden vastgehouden. Zij moeten dus verplicht meedoen aan de rituelen. Er is zelfs een 14-jarige jongen overleden...een andere jongen verkeert in kritieke toestand en dan weten we nog niet eens alles. Familieleden en politieagenten hebben geprobeerd ze te bevrijden, maar de jongens worden niet vrijgelaten. Mensen durven niet met geweld naar binnen te gaan, omdat ze bang zijn dat ze dan te maken krijgen met boze geesten. Dit is nog maar een tipje van de sluier.. Wat hebben duivelse machten hier een zichtbare kracht om zelfs wonderen te doen. Maar we blijven vasthouden aan Hem die de macht van de duivel heeft gebroken. Strijd u mee in het gebed voor deze kinderen en jongeren om niet te worden meegezogen?!

Timmerwerkplaats

De afgelopen maanden heeft Jos veel tijd doorgebracht in de timmerwerkplaats, waar hij een coachende rol heeft. De timmerwerkplaats is nog maar kort in bedrijf. Hier beginnen jongeren met een beperking dagelijks de dag met het Woord van de Heere en leren ze nieuwe vaardigheden. Het doel van de coaching is het aanleren van nieuwe vaardigheden en vergroten van inkomstenbronnen voor project Jedidja: evangelisatie onder kinderen en hulpverlening aan kinderen met een beperking.

Hoe ziet dit coachen er in de praktijk uit? Hieronder zomaar een paar voorbeelden van een paar werkzaamheden de afgelopen periode.

Is al het gereedschap aan het einde van de dag ingeleverd? Hoe zorg je voor je gereedschap en creëer je overzicht? Als je enige bezit wat kleren zijn, dan stop je die bij je slaapmat of bed in een teil en opgeruimd is het. Overzicht creëren en je verantwoordelijkheid voor materieel zijn vrij nieuwe vaardigheden. Hier hebben we samen over nagedacht. Als eindproduct is er samen een gereedschapsbord bedacht en gemaakt. En het resultaat is een product waar iedereen trots op is!

Daarnaast coacht Jos de timmerwerkplaats in het krijgen van financieel overzicht. Eén van de (lokale) leidinggevenden volgde hiervoor een basiscursus informatica. Hierbij komen ook Word en Excel aan bod. Wanneer je niet bent opgegroeid met elektriciteit en een computer, is dit helemaal nieuw. Het leren bijhouden van inkomsten en uitgaven zijn een mooie manier om verder te oefenen en het geleerde toe te passen. Daarnaast creëert het overzicht in de financiën.

De afgelopen periode is Jos in samenwerking met lokale jongeren een proef gestart voor mogelijk een nieuwe inkomstenbron en werkgelegenheid. We zijn aan het onderzoeken of we zaagsel (bijproduct van de timmerwerkplaats) en papier/karton kunnen persen tot briketten en die kunnen verkopen. Mensen kunnen dit gebruiken in plaats van brandhout. Dit is mogelijk één van de nieuwe inkomstenbronnen.

Dit was zomaar een greep uit de werkzaamheden en taken die we de afgelopen periode hebben uitgevoerd.

Wat voor ons als Nederlanders wennen blijft, is dat alles wat je doet in Guinee-Bissau heel veel tijd kost...maar zoals een Afrikaans gezegde het mooi zegt: alleen ben je sneller, samen kom je verder!

Hartelijke groeten vanuit Guinee-Bissau,
Jos & Jolena, Jannafien en Jan-Onno

De kidscorner

Hallo allemaal!

Jan-Onno: Houd jij ook zoveel van dieren? Ik wel! Weetje wat zo leuk is? Hier in Guinee-Bissau vind je buiten (en soms ook binnen) altijd wel dieren! Jullie mogen raden welke dieren we hier in de tuin vinden.

Het eerste dier: hij voelt heel hard en is niet snel, maar wel sneller dan ik dacht. Hij heeft een hele mooie rug met patronen en voelt op zijn rug hard. Als hij bang is verstopt hij zich. Hier noemen we hem tartaruga.. Welk dier zou dit zijn? Ja, een schildpad! Jongens van de kinderclub hadden hem gevonden en meegenomen.

Een ander dier loopt heel voorzichtig stapje voor stapje. Hij kijkt heel goed uit z'n

ogen. Hij kan zelfs achteromkijken zonder z'n kopje te draaien! Zijn pootjes lijken wel handjes. Hij voelt een klein beetje ribbelig en kan van kleur veranderen! Welk dier zou dit zijn? Een kameleon! Die leven er hier echt veel in de tuin. Het is erg leuk om hem op een tak te laten lopen en dan op het gras te zetten, dan is hij groenig en daarna weer in een boom te zetten, dan krijgt hij bruin/grijze stippen, zo mooi!

Het volgende dier maakt harde krijsende geluiden en kan ook "hummen". Hij is heel groot. Hij heeft zwart haar. Hij maakt zijn nest in de palmbomen achter ons huis. Hij is vaak samen met zijn familie. Ze eten vruchten uit de boom vlakbij Jannafien haar slaapkamerraam. Ik hoor ze soms 's nachts. Pas werd ik er zelfs 's morgens vroeg wakker van! Welk dier is het? Ja echt...de chimpansee!

Bij het laatste dier hoort een spannend verhaal...Hij is heel snel en lang en kan gevaarlijk zijn. Hier doden ze hem als je hem ziet. Welk dier zou het zijn? Een slang! Hier hebben we al verschillende slangen gezien. Op een dag was ik aan het kijken in de kopieerwinkel die op onze compound is. Ik hoorde opeens iemand gillen: "Kobra! Kobra!" Een jongen sprong op de tafel, probeerde de deur van de winkel dicht doen, maar er zat een snoer tussen de deur.. Door de kier zagen we een slangenkop verschijnen. Ik vond het eigenlijk best wel eng! Er kwam al snel iemand aan met een plank en heeft hem gedood. Gelukkig maar, want het was een gevaarlijk soort met gif!

Jannafien: Hebben jullie ook een fijne zomervakantie gehad?! Wij hebben een korte vakantie gehad. Het voelde wel een beetje anders. In Nederland heb je vaak zon in de zomervakantie, maar wij hadden juist heel veel regen! Weet je wat zo leuk is om te doen als het super hard regent? Heerlijk naar buiten rennen en dansen in de regen, want het is toch niet koud! Omdat het veel regende, hebben we veel dingen binnen gedaan. Ik heb samen met Jan-Onno gekampeerd in mijn slaapkamer!:) We hebben zelf een tentje opgezet, gezellig zaklampjes aangedaan en zelfs ontbeten in onze tent.

Nu hebben we weer school met juf mama. We hebben ook gym, dat doen we meestal buiten. Alleen als het regent doen we het ergens anders, gewoon in de kamer! Vooral een parcours maken, met klimmen over de bank, onderdoor de stoelen, over de tafel, rollen over een ton, stappen over kleine krukjes en aan het eind de koprol doen, vind ik echt super leuk!

Vanuit het Hometeam

In ons hometeam vindt er een verandering plaats. Paul en Joke gaan beiden ons hometeam verlaten. Paul en Joke, hartelijk bedankt voor alles wat jullie voor Jos en Jolena betekenen hebben en ook voor de fijne samenwerking binnen ons hometeam. We wensen jullie Gods zegen toe in het toekomstige. Jacomien Murre komt nu ons hometeam versterken. Heel fijn, welkom! Ze stelt zich in deze nieuwsbrief voor.

Verjaardag:

Omdat er waarschijnlijk pas na december weer een volgende nieuwsbrief verschijnt, willen we alvast de verjaardag van Jan-Onno hier vermelden: Jan-Onno hoopt 2 december D.V. jarig te zijn. Hij kijkt er naar uit om post te krijgen, dus stuur een kaartje o.i.d. naar hem. Het is een kleine moeite, maar een groot gebaar.

Postadres familie Blok – Guinee-Bissau:

*KIMON Familia Blok
Apartado 908 Bissau
Guinee-Bissau
África Occidental*

Voorstellen Jacomien:

Beste lezers,
Omdat ik sinds enkele weken deel uit mag maken van het hometeam van Jos en Jolena, zal ik me hier kort voorstellen. Mijn naam is Jacomien Murre-de Korne. Ik woon ruim zesendertig jaar in 's-Gravenpolder, ben getrouwd met Geerten en moeder van Aron, Jonne, Lieze en Jilles. Het is naar mijn idee een ontzettend groot voorrecht dat wij onze kinderen elke dag de woorden van God uit Zijn Woord mogen doorgeven. Daarom vind ik het heel belangrijk dat alle kinderen op deze wereld,



Op school met juf mama

Gebedspunten:

Wilt u/jij danken voor:

- Voor de gezondheid en energie die we krijgen.
- Dat kinderen op de kinderbijbelclub blijven komen.
- Dat Edi (man van Gerda) na veel regelwerk zijn visum voor een eerste bezoek aan Nederland heeft gekregen.
- Dat we de taal steeds beter beheersen en dat we hierdoor steeds meer taken kunnen oppakken.

Wilt u/jij bidden voor:

- Dat veel kinderen en jongeren in Guinee-Bissau in de Heere Jezus gaan geloven.
- Voor de christenkinderen en -jongeren, zodat ze staande zullen blijven tegen allerlei machten en verleidingen.
- Voor de komst van een nieuwe onderwijsvrijwilliger
- Om liefde, wijsheid, geduld en kracht voor de taken en de mensen die dagelijks op ons pad komen.
- Dat we in alles het oog mogen houden op Hem.

Financiële stand



ook door het werk van Jos en Jolena in het verre Guinee-Bissau, in aanraking komen met de boodschap van het evangelie. Het is mijn wens en gebed dat de Heere ons allen daarvoor wil gebruiken, tot eer van Zijn Naam en uitbreiding van Zijn koninkrijk.

Een hartelijke groet, Jacomien Murre

Acties

Wat hebben we weer leuke acties gehad afgelopen periode. Voor de zomervakantie hadden we het pannenkoekenfeest met de kinderen van groep 3 t/m groep 8. Deze actie heeft ruim €230,- opgebracht.

11 juni hadden we opnieuw een boekenbeurs georganiseerd. Fijn dat er zoveel mensen geweest zijn om boeken te kopen. Alles bij elkaar heeft u voor meer dan €950,- aan boeken gekocht.

Op 24 september hielden we met drie hometeams gezamenlijk een actiemarkt op het schoolplein. Ondanks de regen bij het opbouwen, was het overdag gelukkig droog. Fijn dat er veel belangstelling was, dat zien we op terug in de mooie opbrengst. De voorlopige opbrengst ligt boven de €5000,- wat verdeeld wordt over de verschillende hometeams.

We willen allen hartelijk bedanken voor de financiële steun aan de uitzending van familie Blok.

Lespakket 12 artikelen

Verschillende mensen zijn al lange tijd bezig geweest om een pakket over de 12 artikelen van het geloof te maken en dat heeft in een heel mooi pakket geresulteerd. Het pakket rond de 12 artikelen is gemaakt voor iedereen die met jonge of oudere kinderen na wil denken over de inhoud van de 12 artikelen. In de duidelijke handleiding staat per artikel eerst beschreven hoe je een gezinsmoment kunt vormgeven, daarna is er een verwerking voor zowel het jonge als het oudere kind. Alle benodigdheden vind je in het pakket. Ook een mooi kalendertje met dagboekstukjes, psalm, lied en tekst van de week. Op die manier kunnen de 12 artikelen 12 weken lang centraal staan in het gezin. Er zijn al pakketten besteld. Bedankt daarvoor! Wilt u ook zo'n pakket bestellen? Dat kan via de website josenjolena.nl of met de QR-code.



De actiemarkt



Graag ondersteun ik de uitzending van de familie Blok naar Guinee-Bissau

Ik machtig stichting KIMON om elke maand / elk kwartaal / elk jaar* €10 / 15 / 25 / 50 / 100 / _____** van mijn rekening af te schrijven, ingaande per _____ t.b.v. de uitzending van familie Blok naar Guinee-Bissau.

Naam: _____

Adres: _____

Postcode en Woonplaats: _____

IBAN rekeningnummer: _____

Bank: _____

Telefoonnummer: _____

Email (i.v.m. nieuwsbrieven): _____

Handtekening: _____

* doorhalen wat niet van toepassing is

** vul zelf het gewenste bedrag in

U kunt dit formulier opsturen:

--> Per post naar: Hometeam familie Blok, Kamperfoeliestraat 32, 4431 EC 's-Gravenpolder

--> Per mail naar: hometeamfamblok@outlook.com

Enmalige giften zijn welkom op: NL70 RABO 0157 5187 44 t.n.v. Stichting Kimon - o.v.v. uitzending familie Blok

